

# ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Κείμενο : “ Μια γενιά χωρίς καλοσύνη ”: Χ. Μανωλάς, ΤΑ ΝΕΑ, “Ταχυδρόμος”, 3/4/2004

## Ερωτήσεις

1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου. ( 80- 100 λέξεις)  
(μονάδες 25)
2. Με βάση τις δύο παραγράφους της πρώτης τιτλοφορημένης ενότητας ( Οι περίπου 10.000 μαθητές ...στη χρήση προφυλακτικών) να επισημάνετε ένα χαρακτηριστικό στις επιλογές ή στο χαρακτήρα των νέων που θεωρείτε θετικό και ένα που θεωρείτε αρνητικό και να δικαιολογήσετε την άποψή σας ( 80- 100 λέξεις σε δύο παραγράφους)  
(μονάδες 10)
3. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις που ακολουθούν: φίλοι, μπορούν, σίγουροι, πρόθυμοι, ξοδεύουν, ευκολία, αντιδρούν.  
(μονάδες 7)
4. Στο κείμενο υπάρχουν κάποιες ιδιωματικές λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται από τους νέους και οι οποίες είναι διατυπωμένες σε διαφορετικό ύφος από αυτό στο οποίο είναι γραμμένο το κείμενο. Να εντοπίσετε 4 από αυτές.  
(μονάδες 8)
5. Σε συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου σας ο προβληματισμός επικεντρώνεται στα προβλήματα της σύγχρονης νεολαίας. Παίρνετε το λόγο ως εκπρόσωπος των μαθητών και αναφέρεστε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να λυθούν; (400-500 λέξεις)  
(μονάδες 50)

ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΟΥΠΙΑ

Καπνίζουν, είναι άνετοι με το σεξ (θεωρητικά τουλάχιστον), τσακώνονται με τους γονείς τους, στέλνουν μηνύματα στο

κινητό, διακοσμούν οι ίδιοι το δωμάτιό τους και θεωρούν τους φίλους τους οικογένεια. Δύο έρευνες, όπου συμμετείχαν 10.000 νέοι από όλη τη χώρα, δείχνουν τι <<παίζει>> σήμερα στις ηλικίες 14 έως 18 και πόσο έχει αλλάξει η εφηβεία.[...]

copyright © 2005- 2006

## Οι φίλοι είναι οικογένεια

Οι περίπου 10.000 μαθητές που απάντησαν σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια περιγράφουν τον εαυτό τους. Δεν επιθυμούν να καταπιέζονται, θέλουν να εκφράζονται χωρίς κανόνες, διασκεδάζουν όσο περισσότερο μπορούν, κάνουν <<πλάκα>> μεταξύ τους, έχουν άριστη σχέση με την τεχνολογία, θεωρούν μέλη της οικογένειας τους φίλους τους- δεν είναι σίγουροι όμως αν θα είναι μαζί τους και ύστερα από 10 ή 20 χρόνια. Χωρίς ταμπού, πρόθυμοι να δοκιμάσουν τα πάντα, αλλά και επιφυλακτικοί, <<ψαγμένοι>>, όπως λένε οι ίδιοι. Και επειδή κανένα νόμισμα δεν έχει μόνο μία πλευρά, έχουν και μειονεκτήματα ( σύμφωνα με τα κριτήρια των μεγαλύτερων τουλάχιστον ). Καπνίζουν και μάλιστα φανερά, φοδεύουν το χρήμα με μεγάλη ευκολία, αντιδρούν οι περισσότεροι- στη χρήση προφυλακτικών.[...]

## Η πίεση των γονιών

Όσο για τις σχέσεις τους με τους γονείς, με τους γύρω τους, με τον κόσμο: << Είναι λογικό πολλές φορές να εκνευρίζουν οι γονείς μου>> λέει η Ελένη. <<Ειδικά με τη μάνα μου ζούμε τελείως κλασικές ιστορίες. Τσακωνόμαστε, τα ξαναβρίσκουμε. Μου λέει να διαβάσω και τέτοια. Με τον πατέρα μου, άλλη φάση. Μου αρέσει να πηγαίνουμε έξω για φαγητό μαζί. Έχουμε τα ίδια γούστα>>. Η ίδια πάντως δηλώνει ότι τη ζωή των νέων την κάνουν πειστική οι γονείς. << Ούτε καν τα μαθήματα δεν είναι πειστικά. Οι γονείς σε πιέζουν και σου λένε “διάβασε εκείνο, διάβασε το άλλο”>>. Ο Νίκος Α, 18 ετών, έχει άλλη άποψη << Το άγχος, οι ανασφάλειες, ο φόβος για μια ενδεχόμενη αποτυχία στις εξετάσεις μας κυνηγάνε. Είναι φορές που “τα βλέπω όλα” από την πίεση>> λέει[...]

## Μηνιαίο χαρτζιλίκι

Εννέα στους δέκα εφήβους παίρνουν ποσά μικρότερα των 150 ευρώ από τους γονείς τους ως χαρτζιλίκι κάθε μήνα και τα σπαταλούν κυρίως για τη διασκέδασή τους. Έξι στους δέκα χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος από τα χρήματα στα κυλικεία των σχολείων τους. Δε μαθαίνουν να αποταμιεύουν, αφού δε διαχειρίζονται το χαρτζιλίκι τους, αλλά παίρνουν από τους γονείς τους όσα τους χρειάζονται για τα καθημερινά τους έξοδα.

Η Ελένη Κ. πάντως δηλώνει ότι τα χρήματα τα ξοδεύει μάλλον εύκολα. << Παίρνω τακτικά χαρτζιλίκι. Δεν το δίνω ιδιαίτερη σημασία. Τα θεωρώ μέσο για να περνάω καλύτερα. Πιστεύω ότι, αν ήταν δικά μου λεφτά, αν εργαζόμουν εγώ για να τα βγάλω, θα το σκεφτόμουν δύο φορές πριν ανοίξω το πορτοφόλι μου>>.