

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. Κείμενο: Αυτή η μαγική εικόνα..

Στην Ελλάδα η τηλεόραση κίνησε τα πρώτα βήματα το 1966 με ένα κανάλι, και λίγα νοικοκυριά θα νιώσουν τη μαγεία του « σπιτικού κινηματογράφου ».

Από την εποχή της παρείστικης τηλεθέασης στα καφενεία και στα σπίτια φίλων έως σήμερα, την πολυκαναλική κοινωνία, πολλά έχουν αλλάξει κυρίως έχει αλλάξει η σχέση μας με αυτό το μέσο που οι ειδικοί το αποκαλούν το κατεξοχήν Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας ή Ενημέρωσης.

Σήμερα, όλα σχεδόν τα νοικοκυριά στις δυτικές χώρες έχουν τουλάχιστον μία τηλεόραση, ενώ πολλά πλέον διαθέτουν και δύο και τρεις τηλεοπτικές συσκευές, διασκορπισμένες σε διάφορα δωμάτια του σπιτιού... (Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό;)

Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει πόσο πολύ έχει εισβάλει στη ζωή μας μια οικιακή συσκευή, η οποία όχι μόνο μας ψυχαγωγεί, αλλά μας πληροφορεί, μας μαθαίνει, μας δείχνει πώς θα είμαστε στον αφρό των ημερών.

Εμείς, πιστοί απέναντί της, της αφιερώνουμε τουλάχιστον δύο ώρες τη μέρα, αφού τη θεωρούμε το σημαντικότερο μέσο ψυχαγωγίας, αφού οι εκπομπές της γίνονται σημείο αναφοράς, αφού τα πρόσωπά της γίνονται δικά μας.

Και όμως, αυτός ο κόσμος, ο βουτηγμένος στην απέραντη απελπισία ή στην ανεξήγητη αισιοδοξία και τρέλα, εξακολουθεί να μην είναι ο αληθινός, ο δικός μας κόσμος. Εξακολουθεί να είναι ένας κόσμος όπου εμείς δεν έχουμε παρά μόνο ένα μέσο αντίδρασης και άρνησης, το ζαπινγκ και το μαύρισμα της οθόνης.

Για να μην έχουμε λοιπόν «Εγχρωμη TV, ασπρόμαυρη ζωή», ας μετατρέψουμε αυτό το μαγικό κουτί σε εργαλείο γνώσης και γνωριμίας με τον Άλλο, τον Κόσμο και τον Άνθρωπο από εμάς.

- Β. Ερωτήσεις: 1) Ποιο κόσμο μας παρουσιάζει η τηλεόραση και πώς πρέπει εμείς να τη χρησιμοποιούμε; Εσύ πόσο κριτικά βλέπεις τηλεόραση ;
2) Να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο.
3) Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.
4) Να γράψετε από μία παράγωγη και από μια σύνθετη λέξη των λέξεων: κόσμος, ζωή, φίλος.

λέξεις	παράγωγη	ως α συνθετικό	ως β συνθετικό
κόσμος			
ζωή			
φίλος			

Γ. Παραγωγή λόγου. Να γράψετε 2-3 παραγράφους με θέμα : « Η τηλεόραση έχει μπει σε μεγάλο βαθμό και αδιάκριτα στη ζωή μας-πολύ περισσότερο έχει εισβάλει στη ζωή των νέων. Ποια σχέση νομίζετε ότι υπάρχει μεταξύ τηλεόρασης και νέων και ποιες συμπεριφορές τους επηρεάζει ;»