

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

A.

1) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης A με αυτά της B στήλης. (Τρία στοιχεία της B στήλης είναι περιττά.)

A	B
α. Χάρη στην έννοια της δικαιοσύνης εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ των τεσσάρων κυρίαρχων στοιχείων της φύσης.	1.Αναξίμανδρος
β. Ταύτισε την πραγματικότητα με τη σκέψη.	2.Αναξιμένης
γ. Μέτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος.	3. Σωκράτης
δ. Ο πόλεμος είναι πατέρας και βασιλιάς των πάντων.	4. Πρωταγόρας
ε. Η ψυχή διαφέρει από τα υλικά αντικείμενα, γιατί δεν έχει έκταση.	5. Παρμενίδης
στ. Τίποτε δεν υπάρχει, κι αν υπήρχε κινείται δεν θα το γνώριζε, κι αν το γνώριζε δεν θα μπορούσε να το κάνει γνωστό σε άλλους.	6. Ρενέ Ντεκάρτ
	7.Γοργίας ο Λεοντίνος
	8.Ντέιβιντ Χιουμ
	9.Ηράκλειτος

(μονάδες 12)

2) Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω όρων στην παρένθεση να γράψετε το όνομα των διανοητών που εισήγαγαν τους όρους αυτούς στη φιλοσοφία:

επιτελέχεια:	()
ισοσθένεια των λόγων	()
πράγμα καθεαυτό	()

(μονάδες 18+6)

3)Τι ονομάζει ο Λοκ ποιότητες και σε πόσα είδη τις διακρίνει;

(μονάδες 14)

4)Να αποδώσετε με δικά σας λόγια την πλατωνική αλληγορία του σπηλαίου.

(μονάδες 25)

5) Με βάση τα παρακάτω αποσπάσματα να ανασυνθέσετε την ατομική θεωρία του Δημόκριτου:

Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά Α4,985b. Ο Δημόκριτος έλεγε ότι οι πρώτες αρχές των όντων είναι άπειρες στο πλήθος και πίστευε ότι δεν μπορούν άλλο να τμηθούν και είναι αδιαίρετες και απαθείς...

Σιμπλίκιος, Περὶ οὐρανοῦ, 242,18: Ὅπως ὑπάρχει τὸ σῶμα ὑπάρχει καὶ τὸ κενό, γι' αὐτὸ τὸ ὄν ὑπάρχει, ὅπως καὶ τὸ μὴ ὄν...

Διογένης Λαέρτιος IX.31: Οἱ κόσμοι δημιουργοῦνται μετὰ τὸν ἐξῆς τρόπο: πολλὰ σώματα μετὰ κάθε λογῆς σχήματα μετακινούνται στὸ μεγάλο κενό «ξεκόβοντας ἀπὸ τὸ ἄπειρο»· αὐτὰ τὰ σώματα συναθροίζονται καὶ παράγουν μιὰ ἐνιαία δίνη, στὴν ὁποία, συγκρουόμενα τὸ ἓνα μετὰ τὸ ἄλλο καὶ περιστρέφονται μετὰ κάθε τρόπο, ἀρχίζουν νὰ διαχωρίζονται καὶ τὰ ὅμοια νὰ προσεγγίζουν τὰ ὅμοια... τὰ λεπτὰ μετακινούνται πρὸς τὸ κενό, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα μένουν μαζί καὶ μπλέκοντας τὸ ἓνα μετὰ τὸ ἄλλο παράγουν μιὰ πρώτη σφαιροειδῆ δομὴ... Ἔτσι γεννήθηκε ἡ γῆ, καθὼς τὰ άτομα ποὺ εἶχαν παρασυρθεῖ στὸ κέντρο ἔμειναν ὅλα ἐκεῖ... Μερικὰ ἀπὸ τὰ σώματα ποὺ μπλέκουν τὸ ἓνα μετὰ τὸ ἄλλο σχηματίζουν ἓνα σύστημα ποὺ εἶναι υγρὸ καὶ λασπῶδες, ἀλλὰ καθὼς περιστρέφονται μετὰ ὅλη τὴ δίνη στεγνώνουν καὶ ἔπειτα ἀναφλέγονται, γιὰ νὰ σχηματίσουν τὴν οὐσία τῶν οὐρανίων σωμάτων.

(μονάδες 25)

