

Αρχές Φιλοσοφίας

A

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

A 1.1

copyright © 2005- 2006

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόματα των φιλοσόφων (στήλη A) και δίπλα την έννοια (στήλη B) που συνδέεται με τον καθένα:

A	B
Ηράκλειτος	αέρας
Δημόκριτος	νερό
Θαλής	άπειρο
Αναξίμανδρος	φωτιά
Αναξίμενης	άτομο

A 1.2 Ο Πλάτωνας στο μύθο του σπηλαίου αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία:

- σπήλαιο
- δεσμώτες
- αλυσίδες
- σκιές
- απελεύθερος δεσμώτης.

Να γράψετε τι συμβολίζει το καθένα από αυτά.

20 M

15 M

A.2 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λάθος

Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει:

- Η ποίηση ασχολείται με το καθολικό
- Η ιστορία ασχολείται με το μερικό
- Η κθάαρση επέρχεται κατά τη διάρκεια που διδάσκεται η τραγωδία
- Στην ποίηση όλα είναι απρόβλεπτα
- Στόχος του συγγραφέα είναι να προκαλέσει στο θεατή την κθάαρση

15 M

B

B 1

Μελετώντας τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, να προσδιορίσετε τη μεθοδο προσεγγίσης της αληθείας που ακολουθούσε ο Σωκράτης, τα στάδια της μεθοδού του και τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης.

a)

«Ο
Σωκράτης
είναι ένας
ολωσδιόλου
πρωτότυπος

δάσκαλος. Δεν έχει καταρτισμένη διδασχή, όπως οι άλλοι. Δεν διδάσκει τίποτε άλλο παρά το πώς κανείς μαθαίνει από τον ίδιο τον εαυτό του. Απλώς και θεμελιώνεται το δρόμο της γνώσης. Γιατί εκεί μέσα θα βρει κανείς ό,τι ζητάει». copyright © 2005- 2006

(T. N. Θεοδωρακόπουλος, Εισαγωγή στον Πλάτωνα, Αθήνα, σ. 50).

β) ΣΩΚΡΑΤΗΣ: «...Και είναι φανερό ότι αυτοί που με συναναστρέφονται ποτέ ως τώρα δεν έμαθαν τίποτα από μένα, αλλά οι ίδιοι από μόνοι τους βρήκαν και γέννησαν πολλά και καλά. Όμως για την εκμαίευση (της γνώσης) αίτιος είναι ο θεός και εγώ».

(Πλάτωνος Θεαίτητος 150d).

B2

Μελετώντας τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, εισηγήστε τους λόγους για τους οποίους ο Πλάτωνας αναθέτει τη διοίκηση της ιωνικής πολιτείας στους φιλόσοφους.

Εάν ή οι φιλόσοφοι δε γίνουν μέσα στις πόλεις βασιλείς ή οι λεγόμενοι σήμερα βασιλείς και δυνάστες δεν αποκτήσουν γνήσια και επαρκή φιλοσοφική μόρφωση, αν ακόμη δε συναντηθούν στο ίδιο πρόσωπο τούτα τα δύο, δηλαδή η πολιτική δύναμη και η φιλοσοφία, και αντίθετα εάν δεν αποκλειστούν αναγκαστικά οι πολλές και διάφορες φύσεις των ανθρώπων, που στην εποχή μας κατευθύνονται χωριστά προς τον καθέναν από τους δύο αυτούς σκοπούς, είναι αδύνατο να σμαρτήσει το κακό στις πόλεις και σ' όλο, νομίζω, το ανθρώπινο γένος, οπτε υπάρχει τρόπος, πριν γίνουν αυτά, να πάρει υπόσταση, στο βαθμό που είναι τοσο βεβαία κατορθωτό, και να δει το φως του ήλιου η πολιτεία).

25 Μ

25 Μ